

TIN TỨC

NỘI BỘ

Đại Hội Đồng Thường Niên Lần Thứ Nhất

Đại Hội Đồng (ĐHĐ) Thường Niên Lần Thứ Nhất của Hội Ai Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký (Úc Châu) được tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Cabramatta (Sydney) ngày 27 tháng 2 năm 2000 với sự tham dự của 36 Hội viên và trên 30 thân hữu. Bác Trần Văn Lắm, một trong những học sinh đầu tiên của Trường Petrus Ký đã không quản đường xa, vượt trên 300 cây số về dự Đại hội.

Sau phần hàn huyên và bữa ăn trưa thịnh soạn (Ban tổ chức nướng 2 con bò con), buổi họp Đại Hội Đồng bắt đầu lúc 14.00 giờ dưới sự chủ tọa của anh Bùi Vĩnh Lập (Chủ tịch) và đã có những quyết định như sau:

- Thông qua "Biên bản phiên họp Đại Hội Đồng Thành Lập Hội ngày 25/10/98";
- Thông qua "Tường trình hoạt động niên khóa 1998-99";
- Thông qua "Tường trình tài chánh niên khóa 1998-99"; và
- Dựa theo Điều 6(iii)(a) của Nội quy, Đại Hội Đồng bầu cử anh Trần An vào chức vụ Đệ nhất Phó Chủ tịch và anh Dương Xuân Phúc vào chức vụ Thư ký của Hội.

Về vấn đề Nội quy, ĐHĐ quyết định thành lập một "Ban Nghiên cứu và Đề nghị Tu chính Nội quy" (BTCNQ) với những điều kiện:

- BTCNQ gồm 5 nhân viên : ba (3) người do ĐHĐ bầu ra và hai (2) người do BCH đề cử;

- Tất cả những đề nghị thay đổi Nội quy của Hội viên phải được chuyển đến BTCNQ trong vòng 2 tháng; và

- BTCNQ sẽ phối hợp với BCH đưa các đề nghị sửa đổi Nội quy ra Đại hội đồng trong vòng 6 tháng để biểu quyết.

Đại Hội Đồng bầu cử các anh Dương Đình Định, Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thành Đổm; và Ban Chấp Hành đề cử hai anh Phó Chủ tịch Trần An và Nguyễn Văn Quyện vào BTCNQ.

Bản Dự thảo Nội quy Tu chính

Ban Nghiên cứu và Đề nghị Tu chính Nội quy (BTCNQ) đã họp liên tục bốn phiên trong tháng 4, 5 và 6/2000, duyệt lại từng điều khoản của Nội quy hiện hành, nhằm bổ khuyết cả tổng thể lẫn chi tiết. Tháng 7/2000, Ban TCNQ hoàn tất các đề nghị tu chính của Nội quy và Bản Dự thảo Nội quy Tu chính đã được Ban Chấp Hành chuyển đến từng Hội viên để tham khảo và đóng góp ý kiến. Bản Dự thảo này sẽ được đưa ra Đại Hội Đồng Thường niên Lần Thứ 2 biểu quyết (khoảng Tháng 2/2001).

Buổi họp mặt phát hành Đặc san Petrus Ký Úc Châu 99

Buổi tiệc phát hành Đặc san Petrus Ký Úc Châu 99 được tổ chức ngày Chúa Nhật 7 Tháng 11 năm 1999 tại Nhà hàng Southern Stars, Yagoona (Sydney) với sự tham dự của trên 85 thầy cô, cựu học sinh Petrus Ký và thân hữu.

Trong lời chào mừng mở đầu, Giáo sư Bùi Vĩnh Lập (Hội trưởng) "*ước mong tờ Đặc san là một phương tiện hữu hiệu nhằm kết chặt tình thân hữu giữa quý thầy cô, quý thân hữu và những người đã theo học dưới mái trường Petrus Ký qua nhiều thế hệ trong suốt thời gian hơn 70 năm qua...*". Anh Lập cũng "*ước vọng quyển Đặc san*

này thể hiện được lòng thương kính và biết ơn của chúng ta đối với nhà bác học và cũng là nhà văn hóa nổi tiếng, Ông Petrus Trương Vĩnh Ký..".

Giúp vui buổi họp ngoài sự đóng góp của các anh chị trong Hội như anh Trần Lâm Minh (đã quá vãng ngày 15 tháng 6 năm 2000), anh chị Trần Quốc Tân, cô dâu Petrus Ký Nữ nghệ sĩ Đăng Lan... còn có sự tình nguyện đóng góp của một số ca nghệ sĩ danh tiếng tại Úc châu như các chị Ai Phương, Xuân Hằng, Thanh Bình, Bích Thủy, nhạc sĩ Đặng Hữu Hiếu và nhất là phần trình diễn đàn tranh của nhạc sĩ Xuân Tiên (Tác giả các bài ca Hận Đồ Bàn, Khúc hát ân tình, Về dưới mái nhà, v.v).

Trong dịp này, anh em Petrus Ký đã quyên góp 1.285 Úc kim cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung vào tháng 11 năm 1999.

Đặc san Petrus Ký Úc Châu 99 được phát hành 500 bản, dày 125 trang. Tất cả thầy cô và cựu học sinh Petrus Ký đang cư ngụ tại Úc Châu được tặng một quyển. Nếu chưa nhận được, xin các anh chị liên lạc với Hội.

Ban Tư Vấn được mời giữ thêm một nhiệm kỳ

Ngày 13 tháng 5 năm 2000, Giáo sư Bùi Vĩnh Lập đại diện Ban Chấp Hành Hội Ái hữu Petrus Ký Úc Châu chính thức mời Bác Trần Văn Lắm và các anh trong Ban Tư Vấn của Hội tiếp tục giữ các chức vụ cũ thêm một năm. Bác Lắm và các anh trong Ban Tư Vấn đã chấp thuận tiếp tục nhiệm kỳ cho đến ĐHĐ lần Thứ 2.

Đại diện Hội Petrus Ký (Úc Châu) tại Pháp

Ngày 3 Tháng 5 Năm 2000, Ban Chấp Hành Hội Ái hữu Petrus Ký (Úc châu)

chính thức mời anh Lâm Thụy Phong làm đại diện cho Hội tại Paris. Nhiệm vụ chính của anh Phong là giúp Hội AHPKUC thực hiện:

1. Phát huy sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Hội Ái hữu Petrus Ký Pháp-Úc qua việc trao đổi, phổ biến tin tức và hoạt động một cách cụ thể và thường xuyên.

2. Cổ động anh em Petrus Ký, đặc biệt là các anh em đang cư ngụ tại Âu châu đóng góp bài vở, tài liệu vào Đặc San, Bản Tin Ngắn và Website của Hội nhằm tạo điều kiện thắt chặt mối liên hệ giữa anh em Petrus Ký trên toàn thế giới.

3. Giới thiệu và hướng dẫn anh em Petrus Ký khắp nơi có dịp thăm viếng nước Pháp.

Trong thư gửi anh Bùi Vĩnh Lập chấp nhận làm đại diện cho Hội AHPKUC tại Paris, anh Phong đã viết "... dù em chưa được Thầy chỉ dạy ngày xưa, nhưng Petrus Ký dù bất cứ nơi nào cũng đều là *một nhà*, đều là thành quả của một ngôi trường danh tiếng vào bậc nhất ở miền Nam, và là mái trường mà những người học trò như em thương biết mấy cho vừa".

Giải thích lý do tại sao lại "đầu quân" vào hội Ái hữu PK Úc châu, anh Phong viết "Theo em, nơi nào cũng là *mái nhà chung*, cái chánh là làm sao *Petrus Ký có mặt khắp nơi trên thế giới làm rạng danh cho Trường xưa*, và làm cho mọi người hiểu như Thầy đã viết trong thơ ngỏ ở Đặc san Số 1, "*Ông Trương Vĩnh Ký là một nhân tài của đất nước và là một người yêu nước chân chính*". Và tất cả chúng ta, những người đã dạy, đã học dưới mái Trường đó, *đều hạnh diện là Cựu Petrus Ký*".

Trại họp mặt Snowy Mountain Tháng 7/2000

Nhằm mục đích thắt chặt tình thân hữu giữa các đồng môn Petrus Ký và gia đình,

cũng để chúng ta có dịp hít thở không khí thân mật của một đại gia đình, Hội Ai hữu Petrus Ký Úc Châu đã tổ chức một buổi "Trại Hẹp mặt Hội Ngộ Petrus Ký" tại vùng Núi Tuyết (Snowy Mountains) vào những ngày 28, 29 và 30/7/00. Chi tiết Trại hẹp mặt gồm:

Thời gian : Ngày 28, 29 và 30/7/00.

Địa điểm : Berindale cách núi tuyết khoảng 45 phút lái xe.

Chỗ ở : Nhà dành cho du khách đi chơi núi tuyết có đủ tiện nghi gồm 6 phòng, mỗi phòng có từ 4-6 giường ngủ. Bên ngoài có khu BBQ.

Chương trình: Một chương trình du ngoạn phong phú gồm:

- Thăm viếng tòa Quốc hội và Bảo tàng Chiến tranh tại Canberra;
- Chơi trượt tuyết; và
- Nhất là được thưởng thức những màn văn nghệ độc đáo do anh Trần Văn Phan và phu nhân (Chị Đăng Lan) đảm nhiệm.

(Xin xem bài "Nam Tuyết Hành" trong số này)

Một bước gần hơn trong việc khôi phục danh xưng trường PETRUS KÝ

Trong đường hướng xét lại giá trị và sự đóng góp của tiền nhân trong lịch sử Việt Nam, nhất là nhân kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn, nhiều nhà sử học

và văn hóa trong nước đã bắt đầu có những cái nhìn đứng đắn về nhà bác học Trương Vĩnh Ký.

Những thay đổi này đã giúp một số giáo sư đang dạy tại Trường chính thức vinh danh Ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Trong "Thư ngỏ của Hiệu Trưởng" in trong "Kỷ yếu Petrus Ký - Lê Hồng Phong 1998-99", Giáo sư Hiệu trưởng Đặng Thanh Châu đã mạnh dạn nói về sự "trưởng thành của ngôi trường Petrus Ký - Lê Hồng Phong".

Quyển Kỷ yếu cũng không ngần ngại in tiểu sử Ông Petrus Ký và quá trình thành lập và trưởng thành của Trường (Xem 2 bản chụp đính kèm).

Petrus TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837 - 1889)

- 1837: Được sinh tại xã Vĩnh Thành huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long.
- 1865: Làm phiên dịch cho phái đoàn Phan Thanh Giản sang điều đình với chính phủ Pháp.
- 1868: Làm chủ bút tờ "Gia Định Báo" và tờ "An Nam Chính trị và Xã hội"
- 1875: Xuất bản "Kim Vân Kiều truyện" của Nguyễn Du, "Sử Ký An Nam"
- 1876: Đi thăm nhiều tỉnh đất Bắc.
- 1881: Thu thập các bài viết, cho ra đời cuốn "Chuyến đi Bắc kỳ" năm Ất Hợi.
- 1884: Xuất bản Việt - Pháp tự điển"
- 1887: Xuất bản "Việt - Pháp tự điển"
- 1889: Viết thơ tuyệt mệnh và mất trong cảnh nghèo khó.

- Ông đọc, nói giỏi 15 sinh ngữ - tử ngữ của phương Tây; nắm chắc 11 ngôn ngữ phương Đông. Được giới học thuật nước ngoài liệt vào hàng 18 nhà bác học thế giới.
- Ông viết nhiều sách dịch thuật, khảo cứu và sáng tác; để lại 118 tác phẩm lớn nhỏ; góp phần vào việc phổ biến chữ Quốc ngữ đối với dân tộc

Tiểu sử Ông Petrus Ký và quá trình thành lập và trưởng thành của Trường đăng trong tập "Kỷ yếu Petrus Ký - Lê Hồng Phong 1998-99"



TRƯỜNG TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

- 1925: Hébrard de Villeneuve về họa đồ xây cất.
- 1927: Mở 4 lớp nội trú hoạt động dưới danh nghĩa Collège de Cochinchine.
- 1928: Thống đốc Blanchard de la Brosse lấy tên của nhà Bác học Petrus Trương Vĩnh Ký đặt tên cho Trường, thay thế vào tên cũ, nhân dịp khánh thành tượng đồng của Petrus Trương Vĩnh Ký và đổi thành Trường Đệ Nhị Cấp (Lycee) với trên 200 học sinh.
- 1941: Di chuyển về trường Sư Phạm Sài Gòn vì chiến cuộc. Rối cũng mở cửa dạy vào năm ấy, tại trường sở cũ.
- 1945: Dời về khu tiểu học Tân Định vì chiến cuộc và sau đó ngưng hoạt động.
- 1946: Ngày 1 tháng 4 mở cửa dạy lại trong chung viện đường Lucien Mossard.
- 1947: Trường hoạt động nơi trường sở hiện tại.
- 1961: Hợp thức hóa để trở thành trường Trung học Đệ Nhị Cấp, chương trình Trung học Việt Nam