

# LỚP ĐỆ TỨ D

Trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký

*Dương Thanh Long*

## Lớp đệ tứ D

Lớp đệ tứ D - Ban Cao đẳng tiểu học - khóa 1939-1943, nguyên là học trò hai lớp 2<sup>ème</sup> Année E và D nhập lại - niên học 1941-1942, sau khi một số học sinh chuyển qua ban Thương mại và một số ở lại lớp vì học kém.

Trường Pétrus Ký dời về và được dành phân nửa Trường Sư phạm thực hành ở đường Nguyễn Bình Khiêm, niên học 1941-1942, vì quân đội hoàng gia Nhật chiếm trường Pétrus Ký để đóng quân.

Vì không đủ lớp học, nên chánh phủ Pháp bít con đường Palanca lại và cất trên đó các lớp học mới. Lớp học cất bằng gạch và được quét vôi đỏ, tường để trống không có tô hồ.

Chúng tôi bắt đầu học trong một lớp mới đó- năm thứ 3 (3<sup>ème</sup> D) và gồm toàn học sinh ngoại trú.

Tôi đạp xe đạp từ đường Lê Đại Hành ở Chợ Lớn đi học, trưa mua cơm dĩa, chuối xiêm và nước trà của bà bán cơm cho thầy thợ làm ở Sở Ba Son cuối con đường Nguyễn Bình Khiêm. Ăn xong, tôi và một bạn học nữa, ở lớp dưới, nằm nghỉ trưa tại đền kỷ niệm chiến sĩ. Đền này sau này được chánh phủ Cộng hòa Việt Nam dùng làm đền Vua Hùng Vương.

Các học sinh trường tập thể dục trên một sân vận động phía bên kia rạch Thị Nghè, giáp với Sở Thú Sài Gòn. Chỗ này cũng có một khu sở thú nhỏ và sau này được dùng làm khu huấn luyện Thanh niên Thanh nữ Cộng hòa.

Lớp Đệ tứ của chúng tôi thi bằng Cao Đẳng tiểu học Đông Dương tháng 7 năm 1943. Ai thi đậu và muốn học tiếp lên ban Tú tài thì phải qua một kỳ thi tuyển; kỳ thi này gồm các nam nữ thí sinh vì lúc đó

trường Áo Tím (Gia Long) chưa có lớp học Ban Tú tài.

## Ban Giám Hiệu

Gồm các ông:

LE JEANNIC: Hiệu trưởng

TAILLADE: Tổng giám thị

LACOMBE: Hội kế viên (Econome)

**Các vị giáo sư:** (có mặt trong hình)

PECHMEZE : Lý - Hoá năm Đệ tam

HỒ VĂN LÁI : Hội họa suốt hai ban Trung tiểu học Tú tài

PHẠM THIỀU : Hán văn, Việt văn - Lớp Đệ tứ. Năm 1945 - Chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Sau 30-4-1975 có mặt ở Sài Gòn

NGUYỄN VĂN DUYÊN : Pháp văn lớp Đệ tam (3<sup>ème</sup> Année)

LÊ VĂN KIM : Dạy ban Tú tài. Cựu Hiệu trưởng Trường Petrus Ký (1947-51)

NGÔ NGỌC ĐỐI : Toán lớp Đệ tam

NGÔ NGỌC PHÚ : Khoa học tự nhiên và thể dục.

NGÔ NGỌC TRỰC : Toán - Lớp Đệ tứ

Bà LACROUX : Pháp văn - Đệ tứ (Thường say rượu và khóc trong khi dạy)



*Giáo sư Phạm Thiều*

## Học sinh

### a) Đã từ trần:

HUỖNH CHÍN SOU : Thư ký Đô Thành Sài Gòn- kháng chiến đến 1954. Ủy viên ban định giá. Sửa nhà và trượt chân té chết tháng 7-1986

VĨNH THỌ : Hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1947 (Xem bài "Trai thời trung hiếu làm đầu").

TRỊNH HỖ LIỆT : Thủ lĩnh thanh niên tiên phong. Bị giết ở Gò Công trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1945.

NGUYỄN VĂN TÀI : (Sau đổi tên thành NGUYỄN VĂN NÊN). Đại tá Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chết năm 1982 sau khi học tập cải tạo về.

HUỖNH KIM LIÊN : từ trần 1974.

### b) Còn sanh tiền (Tháng Sáu 2000):

TRẦN CÔNG GIÀU : Cựu phó quận trưởng - Đang ở Sài Gòn.

BÙI HỮU HOÀNH : Cựu công chức Việt nam Cộng Hòa - Đang ở Sài Gòn.

NGUYỄN THÀNH TRUNG : Cựu công chức Việt nam Cộng Hòa - Đang ở Sài Gòn.

NGUYỄN VĂN THIÊN : Cựu Giáo sư và Hiệu trưởng Petrus Ký (1975-77) - Đang ở Sài Gòn.

NGUYỄN VĂN TRÍCH : Cựu Tổng thư ký Bộ Kế hoạch. Di dân và định cư ở Queensland, Úc.

DƯƠNG THANH LONG : Cựu công chức Việt nam Cộng Hòa. Di dân và định cư ở Sydney, Úc.

(Xem ảnh in trên mặt trong của Bìa lưng)

## DANH SÁCH QUÝ VỊ HIỆU TRƯỞNG TỪ NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

1927-29 Banchelin  
1929-31 Valencot  
1931-33 André Neveu  
1933-38 Valencot  
1938-44 Lejeannic  
1944-47 Taillade  
1947-51 Lê Văn Kiêm  
1951-55 Phạm Văn Còn  
1955-57 Nguyễn Văn Kính  
1957-58 Nguyễn Văn Thơ  
1958-60 Nguyễn Văn Trương  
1960-63 Phạm Văn Lược  
1963-64 Nguyễn Thanh Liêm  
1964-66 Trần Ngọc Thái  
1966-69 Trần Văn Thử  
1969-71 Trần Ngọc Thái  
1971-71 Trần Văn Nhơn  
1971-73 Bùi Vĩnh Lập  
1973-75 Nguyễn Minh Đức  
1975-77 Nguyễn Văn Thiên  
1977-91 La Thị Hạnh (Bà)  
1991-97 Nguyễn Hữu Danh  
1997- Đặng Thanh Châu



## Lớp Đệ Tứ D Niên-khóa 1939-43

(Ảnh chụp tháng 6 Năm 1943 tại Trường Võ Trường Tồn sau khi Trường Petrus Ký bị quân đội Nhật chiếm đóng)

Một bức ảnh với ba ông hiệu trưởng



**Hàng đầu ngồi** (Từ trái sang phải) - Các Ông Pechmeze, Hồ Văn Lái, Phạm Thiều, Nguyễn Văn Duyên, (Bà) Lacroux, Le Jeannic (*Hiệu Trưởng 1938-44*), Taillade (Tổng Giám Thị), Lacombe (Hội kế viên), Lê Văn Kim (*Hiệu Trưởng 1947-51*), Ngô Ngọc Đối, ... Phú, ... Trực.

**Hàng thứ nhì** - Nguyễn Văn Thọ, Bùi Thế Trụ, Lương Văn Minh, ... Kế, Đặng Quang Điện, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Thiện (*Hiệu Trưởng 1975-77*), Lê Văn Hợi.

**Hàng thứ ba** - Huỳnh Văn Chánh, Trịnh Hy Liệt, Trương Văn Đức, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Vinh Thọ, ... Liên.

**Hàng đứng phía sau** - ... Kính, Bùi Hữu Hoàn, Nguyễn Văn Vạn, Huỳnh Chín Sou, Nguyễn Chử, Duong Thanh Long, Huỳnh Văn Bảnh.